

En dag till Grinda, tack vare H2O!

2013-08-09

Kl. 08.00 den 10 juni 2013, möter jag (Malin Bengtsson) och Sandra Ajnefelt från Järfälla Simsällskap upp klass 3 från Nybergsskolan och deras lärare vid Jakobsbergs station. En förväntansfull klass diskuterar livligt vilka överraskningar som väntar dem. Många av eleverna har knappt varit utanför kommungränsen tidigare.

Efter en pendeltågstur, en sightseeing genom stan ner till Strandvägen möter vi upp H2Os kassör Stellan Lindqvist. H2Os ordförande Peter Båge som har gjort denna resa möjlig kan tyvärr inte följa med själv. En stunds väntan vid kajen och sen går vi ombord på Cinderella 2 som tar oss ut till Grinda.



Klassen väljer att sitta under tak då regnet hänger över oss hela vägen. Friheten att ha pengar med sig hemifrån visar sig genom godispåsar och dricka från caféet.

- Tänk vad mycket man ser från båten! –Titta där går stora Viking båten! –Vad är det för stor byggnad? –När skall vi äta!... Det blev inte en lugn stund på 1,5 timma med detta härliga gäng.

Vädergudarna är med oss denna stund. När vi stiger i land på Grinda sår molnen på sig och solen tittar fram. Lyckliga över tanken på att de eventuellt kommer att kunna bada tar eleverna stora kliv mot Vandrarhemmet som vi tacksamt har fått för oss själva just denna dag.



Väl framme får vi hjälp att tända grillen. Himlen öppnar sig och regnet öser ner. Att hålla kolen brinnande är en utmaning.



Medan vi kämpar med att få en bra glöd bestämmer sig några killar ändå för att utmana regnet och går ner för att bada. De är så spända över att få prova sina simkunskaper och visa Stellan från H2O vad de har lärt sig.

Tyvärr är vattnet för kallt och det blir ett snabbdopp. Men killarna är hur glada som helst ändå ☺. Glädjen att känna sig säkra nere vid vattnet, att hoppa, stänka och bara gå rakt ner utan att tänka på om det blir djupt eller inte gör stunden mäktig.

Uppe vid vandrarhemmet har vi nu en riktigt fin glöd och korvarna ligger och fräser på gallret. Kycklingkorv till höger och vanlig korv till vänster, det gäller att hålla tungan rätt i mun.

När allt är framplockat och klart slutar regnet och vi kan stå ute och äta utan att bli blöta. Vilken timing!



-Får man äta hur många korvar man vill? Det är inte många gånger man med



en klass kan säga – ja det får du! Men denna dag finns korv i överflöd. De flesta eleverna äter tre korvar var och några till och med fyra.



-Nu får vi väl fiska? Killarna är först ner till bryggan med fiskespön i händerna. Det tar inte många minuter förrän första fisken är uppdragen. Det är svårt att lämna över fiskespöet till kompiserna när det nappar hela tiden.

Efter att vi har städad efter oss och ställt allt vi har använt nära huset i väntan på hämtning gör vi oss i ordning för en promenad på ön. Målet är att hitta Grindastigen som skall gå någonstans snett ovanför vandrarhemmet. Dock är vegetationen för tät och vi går längs vattnet för att försöka komma rätt på stigen en bit längre bort. Att i regn traska genom en snårig skog och mycket mygg kan vara hur spännande som helst.



Genom promenaden stöter vi på alla möjliga växter, blommor och träd. Att våga prova stensöta och granskott blir en tävling mellan barnen. Ett par elever undrar hur de fick för sig att ta på sig sina Converse skor när de visste att det skulle bli regn. Men oavsett strumpornas fuktighetsgrad vandrar eleverna villigt vidare. Kossorna kantar vår väg över färsten. – Vad sa du att det heter? Undrar några. – Vilket konstigt ord!

Näst sista anhalten på vår vandring var bondgården. Exalterade över en svart höna lyckas någon tappa in sin mobil bakom elstängslet. En febril aktivitet startar med att hitta den bästa pinnen att sticka genom stängslet utan att få ström i sig. Någon provar naturligtvis också om det faktiskt finns ström i stängslet. Det fanns det naturligtvis!

Det sista stoppet görs på Grindas lanthandel där alla får varsin påse med mellanmål innan hemresan.

– Vad lyxigt får vi en egen påse, utropar någon. I affären får alla chansen att sätta sprätt på sina sista kronor. Övervägande glassköp blev resultatet.

Nu skiner solen och värmer upp våra något fuktiga kläder. Vi kommer lagom ner till bryggan, Cinderella 1 går om 10 minuter.

Vi får reda på att det är lärarens sista termin med klassen. Vilken underbar avslutning denna aktivitet ger henne!





Vi passar på att ta en gruppbild och njuter av våra sista minuter på denna underbara ö som kommer att ge Nybergeleverna och oss själva härliga minnen lång tid framöver.

På båtresan hem är eleverna mer uppspelta än på resan ut. Att passera Vaxholm och se den mäktiga fästningen så nära vattnet och se regnbågen högt över skyn och som sänker sig ner över en Vikingbåt höjer statusen på resan. Några killar står stor del i aktern och fascinerar över hur vatten sprutar från båtens vattenjet.



På pendeltågsresan tillbaka till Jakobsberg infaller lugnet och tröttheten tar över de uppspelta elevernas kroppar. Vi vuxna hinner reflektera över vilken otrolig tur vi har haft med alla aktiviteter, väder och personal vi mött under dagen.

I tystheten hörs ett tydligt utrop från en av eleverna – **Det här är den bästa utflykten någonsin!**

Tänk vilken möjlighet denna klass fick genom H2O:s bidrag.

## TACK H2O!

Malin Bengtsson och Sandra Ajnefelt  
Järfälla Simsällskap

